

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5

Nummer 8 ~ Oktober 2011



Sint Jorisgroep 5 bestaat 85 jaar !

Op 3 oktober bestond onze groep 85 jaar. Dit gaan we met zijn allen op 29 oktober vieren. Hoe dit zal gaan gebeuren is nog een verrassing, maar het zal zeker een feestelijk gebeuren worden. Hoe de groep is ontstaan gaan we niet vertellen, want dit staat goed beschreven op de website. Lees maar eens bij het kopje *geschiedenis*. Maar wat is er in die 85 jaar allemaal gebeurd?

Verandering

85 jaar is langer dan een gemiddeld mensenleven, dus van de begintijd weten wij zelf weinig meer af. Wel dat het allemaal begon met een paar enthousiaste leiding die met 6 verkenners zijn begonnen. Een jaar later was de aanvraag zo

groot dat er ook Welpen kwamen. Pas veel later, rond 1980, kwamen er meisjes bij de Sint Jorisgroep, iets wat je je nu bijna niet voor kunt stellen.

Sinds het starten van de Bevers in 1991, werden de onderdelen langzaam gemengd. Buiten de Kajakstam (voor de jong-volwassenen, die al veel eerder gemengd was). Met de overgang van de Kabouters naar de Bandarloghorde en de Welpen naar de Bagheerahorde in september van dit jaar zijn alle onderdelen nu gemengd.



Zo zie je, naarmate tijd verstrijkt, er veranderingen plaatsvinden. Ook het uniform is in al die tijd veranderd, begon het met een korte bruine broek en een hoed met 4 deuken, vervolgens de lange bruine broek met bruine trui en de baret, nu hebben we de scoutfit met baret of pet. Alleen de welpen hebben tot op heden altijd de groene welpenpet gehouden.

Met betrekking tot de activiteiten zijn er natuurlijk ook veranderingen. Dit ligt voornamelijk in de vorm hoe iets gedaan wordt. Scouting wordt moderner en zo ook de activiteiten. Maar uiteindelijk komt het nog steeds op hetzelfde neer.



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Koninginnedag

Koninginnedag, ookwel bekend als Tivoli, heeft een lange geschiedenis. Dit evenement begon als kleine bazaar, in ons groepshuis, al voor 1960. Vanaf begin 1980 werd dit in samenwerking met de wijkvereniging een groots wijkfeest met kraampjes en spelletjes op het Belgische Plein. In de beginjaren was het geheel nog kleinschalig, maar met de jaren is het een steeds groter evenement geworden. Het volle plein, en de vrijmarkt eromheen, trekt veel bezoekers. Alle leden van de Sint Jorisgroep kent de Tivoli. De Tivoli is van belang voor de groep om mee door te gaan. Naast naamsbekendheid, is het een leuke dag bezorgen van kinderen het hoofddoel. De opbrengst van deze dag zorgt er mede voor dat de contributie laag kan blijven.

Wereldrecord

Weten jullie dat wij als groep een echt wereld-record hebben gehad? Echt waar: wij hebben het record van 'langste touwbrug over water' gehad. In 1985 heeft de Sint Jorisgroep, samen met de Dom Helder Camara Scouts, een brug over de vijver van het Haagse Bos gebouwd. De brug was ruim 200 meter lang en moest stevig genoeg zijn om 250 mensen overheen te laten lopen. Dit lukte, waardoor we het wereldrecord behaalden! In het leidinghok vind je nog de officiële printplaat van de Haagse Krant. Helaas hebben we het record maar één jaar in handen gehad. Een groep in China wist een nog langere brug te bouwen. Wellicht lukt het ons in de toekomst misschien nog wel een keer.

Buitenland

Scouting staat ook voor internationale verbondenheid. Vandaar dat er vroeger vaak door onderdelen naar het buitenland werd gegaan. Zo gingen de Verkenners lange tijd eens in de 4 jaar naar Noorwegen. Verder werden er internationale kampen in Duitsland bezocht.

De padvindsters zijn een paar keer naar Zwitserland en Engeland geweest. Het laatste buitenlandkamp was van de explorers, naar Frankrijk. Bijna alle onderdelen zijn verder in Luxemburg geweest, zelfs de welpen. De laatste jaren wordt naar het buitenland gaan iets moeilijker. De internationale verbondenheid blijft echter hoog in het vaandel, maar wordt de laatste jaren meer in eigen land uitgevoerd. Zo kunnen de scouts meedoen aan de nationale jamboree, waarbij ook veel buitenlandse groepen aanwezig zijn. Wie weet wat buitenlandse scouting in de toekomst doet!

Toekomst

Als Sint Jorisgroep willen wij blijven voorzin in een leuke vrijetijdsbesteding, voor jeugd en leiding. Een groot aspect blijft hierbij het aantal leden, hoe meer leden, hoe meer vreugde. Naast onze eigen acties kunnen we uw hulp goed gebruiken, al is het alleen maar om onze naam te laten vallen bij vrienden of kennissen. Ook kunnen wij bij bepaalde activiteiten uw hulp goed gebruiken. Of misschien vind u het ook wel leuk om leiding te worden ?

Wij hopen dan ook een beroep op u te kunnen doen, zodat we over 5 jaar het 90-jarig jubileum kunnen vieren met een groep die 2 keer zo groot is !

Met vriendelijke scoutgroet, het bestuur van de Sint Jorisgroep 5



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Bevers steken de handjes uit de mouwen !

De herfst is alweer begonnen en de bevers hebben de laatste weken weer veel leuke dingen gedaan. Op 24 september kwam Vincent ons helpen. Hij had een leuke tocht bedacht, eerst naar het bos, natuurlijk langs de speeltuin en vervolgens naar het Belgische Plein. Onderweg moesten er allerlei opdrachten gedaan worden, zoals kruipen, huppelen en noem maar op. Ook de bevervlag was van de partij. De bevers vonden dit laatste voorwerp erg leuk en elke bever wilde de vlag wel dragen. Maar de vlag is best zwaar, dus kwam de vlag soms tegen een lantarenpaal aan of tegen een andere bever.



4 oktober is natuurlijk diierendag, maar omdat 4 oktober dit jaar een maandag was, dus zijn we de zaterdag ervoor naar de kinderboerderij gegaan. De bevers mochten helpen met de stallen en het veld schoon te maken, eigenlijk dus poep scheppen. De bevers vonden leuker dan de leiding had kunnen bedenken. Alle bevers hebben ontzettend goed hun best gedaan om de stal weer schoon te krijgen, en ook het buitenveld was weer poepprij. De boerin was erg tevreden.



Na dat harde werken was het tijd voor een drankje en een koekje. Hierna gingen we alle dieren voeren, de andijvie en peen gingen er goed in bij de geiten, koeien, konijnen en het hangbuikzwijn. Soms was het best eng: zo'n grote bek dicht in de buurt van je hand.

Met alle bevers hebben we ook nog het stro over de stal verdeelt en als beloning mochten we knuffelen met de cavia's. Gelukkig hadden we nog wat andijvie voor ze over, alleen hadden de konijnen schijnbaar nog niet genoeg op, want die verdrongen zich tussen de bevers en de cavia's. Wat niet alle bevers erg leuk vonden.

8 oktober was een wisselvallige dag, wat wel een beetje past bij de herfst. Omdat er al veel kastanjes en eikels naar beneden gevallen waren zijn we in het bos een smokkelspel gaan doen. De bevers moesten zoveel mogelijk kastanjes, eikels of dennenappels overbrengen. Ze moesten alleen wel opletten voor de boswachter, want het smokkelen van deze vruchten was verboden. De boswachter heeft wel een aantal bevers te pakken weten te krijgen, maar ze hoefden alleen hun smokkelwaar in te leveren. Hierna zijn we met onze buit naar het groepshuis gegaan, eerst een lekkere beker warme chocolademelk, hierna hebben we leuke figuurtjes gemaakt van de kastanjes en eikels. Bijvoorbeeld een spinnenweb, haasjes, dennenappelpoppetjes en nog veel meer. De ouders waren er al weer om de bevers op te komen halen, maar die waren allemaal zo bezig met hun poppetjes dat ze dit niet eens door hadden.



Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



De laatste opkomst hebben we gedaan in het teken van China. Steven Stroom was naar China geweest en die heeft hier een leuk aantal spelletjes voor bedacht. We hebben Chinese Muur tikkertje gedaan, er was één tikker en als je getikt was moest je met je hand tegen de muur van het groepshuis gaan staan. Als de volgende getikt was, moest deze de hand van de eerst bever pakken zodat de muur wat groter was. Aan het einde was het natuurlijk heel moeilijk om nog langs de muur en de tikker heen te komen.



Hierna hebben we een draak gemaakt. Dit was natuurlijk niet een echte draak, maar eentje van papier, we moesten onze handen overtrekken op gekleurd papier en deze hierna uitknippen. Raksha plakte de handjes hierna op de muur zodat er aan het einde een echte draak tevoorschijn kwam.

De meeste leiding vond hem echter op een krokodil lijken, maar die zagen dit natuurlijk verkeerd.

Verder hebben we nog kroepoek-dobbelen gedaan, waarbij de bevers de kroepoek met stokjes moesten eten.

Draak kom uit je hol en tot slot Chinees Nieuwjaar gevierd in de vorm van ballonnentrap.

De komende weken staan er weer een heleboel dingen in Hotsjietonia te gebeuren, maar dat merken jullie vanzelf.

Groetjes van Raksha, Dhak, Tim en Kalinigo



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Horen, Zien en Zwijgen, maar dan anders, bij de Bandarloghorde

Als eerste willen we Adam welkom heten bij de Bandarloghorde. Wij hopen dat hij veel plezier zal hebben bij ons, samen met de andere welpen.

Op 24 september gingen we een kooksmokkelspel doen. We hebben eerst papiertjes met verschillende producten van de ene kant van het bos naar de andere kant gesmokkeld. Dit was best moeilijk want Chil liep in het bos rond en probeerde iedereen te tikken en zo de smokkelwaar in beslag te nemen. Toen het smokkelspel afgelopen was, kregen de welpen voor elk product dat ze 3x gesmokkeld hadden dit product echt om mee te gaan koken.



Het groepje van Servane, Stefan en Beau kregen: spekjes, macaroni, bananen, kruidenkaas en chocolade en maakten hiervan macaroni met spekjes en kruidensaus en bananen en warme chocolade en pannenkoekenmix.

Het groepje van Anouchka, Laura, Justin en Sem kregen: gehakt, shoarmabroodjes, kruidenkaas, chocolade en bananen. Zij maakten hiermee, gehaktshoarma met kruidensaus op een broodje en pannenkoeken met bananen en warme chocoladesaus.

Uiteraard mochten de welpen hun eigen gemaakte eten lekker opeten en er werd dan ook lekker gesmuld.

Een week later gingen we onze zintuigen testen met een zintuigtocht. We moesten een speurtocht lopen geheel in het teken van het testen van onze zintuigen, deze heb je namelijk nodig in de Jungle.

De speurtocht was uitgezet met lapjes die 3 verschillende geuren hadden. Zo moesten we bij koffie rechtdoor, bij citroen linksaf en bij de geur van ui rechtsaf. Onderweg moesten we nog 3 proeven doen. We werden getest op ons gehoor bij het spelletje water en vuur, ons zicht werd getest met hele moeilijke foto's die de welpen allemaal goed hadden en als laatste onze tast met een voelkim.

Omdat het écht héél warm was hebben we toen we terug kwamen op het groepshuis nog lekker met water gespeeld. Het begon netjes met waterballonnen en eindigde met een hele grote bak water en plastic bekertjes waarbij iedereen zijn best deed zelf droog te blijven en een ander nat te maken, wat natuurlijk resulteerde in dat we allemaal drijfnat waren.

Op 8 oktober was er de open dag van de politie. Bij het bureau Zuiderpark stonden een heleboel auto's en agenten ons al op te wachten. We mochten in alle auto's kijken en de agenten vertelden ons hoe de auto's werkten en waar de spullen achter in de auto voor waren. Ook mochten we op een echte politiemotor zitten. We werden zelfs in een arrestantenbus opgesloten met de deur dicht, maar gelukkig had de agent de sleutel nog en werd iedereen weer vrijgelaten.



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Na een rondleiding door het politiebureau gingen we kijken hoe de politie op de fiets iemand arresteerde. Ook kon er geschminkt worden, Sem en Stefan kozen voor een heuse Doodshoofd-mummy en Beau kreeg een stoere tattoo.

Aan het begin van de ochtend hadden we een kaartje gekregen met daarop verschillende voertuigen als je alles afgetekend had kon je een verrassingstasje afhalen. Nadat we dit tasje gehaald hadden moesten we alweer naar huis.

Zaterdag 5 en zondag 6 november hebben we ons allereerste weekend waarbij al onze welpen geïnstalleerd zullen worden. Daarom zijn wij volop aan het oefenen met de wet, belofte maar ook de opening en sluiting is voor ons allemaal nog een beetje nieuw. Het gaat al veel beter en iedereen doet z'n best en we moeten met z'n allen goed blijven oefenen.

YALAH!



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



De Bagheerahorde kijkt vooruit (en achteruit etc)

De welpen van de Bagheerahorde zijn de afgelopen paar weken lekker bezig geweest met onder andere de nieuwe manier van openen en sluiten, maar ook welke handsignalen de leiding gebruikt en wat betekend dat dan nu?

Elke opkomst proberen de welpen het openen en sluiten een beetje beter te doen dan de week ervoor. Omdat vele van de welpen nieuw zijn, en alle voorbeelden zijn overgevoegen naar de scouts, is het allemaal erg veel voor de nieuwe 'oudsten' om in een zaterdagmiddag te leren. Dit geeft soms leuke beelden, zo wordt er de welpengroet gedaan naar een lege vlaggenmast of naar de welpen zonder dat dit gevraagd is. Het geeft leuke beelden...

Natuurlijk zijn we niet alleen bezig geweest met het openen en sluiten van de Bagheerahorde, we doen ook leuke dingen. Een paar weken geleden hebben we gewerkt aan onze routetechnieken, we hebben allemaal meegeholpen aan het maken van een tocht naar het westbroekpark. Het verschil links en rechts is af en toe best moeilijk en het is soms best lastig om met een groep van 8 welpen een keuze te maken van welke kant je opgaat.

Uiteindelijk zijn we allemaal bij de speeltuin aangekomen, waar we lekker even konden spelen. Door het mooie weer vergaten we bijna de tijd en moesten we dus snel terug naar het groepshuis, maar niet zonder een korte omweg via het bos om even een beetje af te koelen.



We hebben ook een spel gedaan dat te maken heeft met communicatie. Dit was omdat het in de afgelopen weken JOTA / JOTI was. JOTA staat voor Jamboree on the Air en heeft alles te doen met radiosignalen en communicatie. JOTI betekend hetzelfde alleen dan op Internet in plaats van via 'Air' (lucht). We deden spelletjes om te oefenen met onze woordkennis, maar ook over beroepen en dieren. Het was soms best lastig, zeker omdat niet alle welpen Nederlands als eerste taal hebben.

Dit geeft in de vrije vertalingen soms leuke resultaten. Omdat we niet alleen maar puzzelend over taal en beroepen bezig wilden zijn, hebben we ook nog lekker stratego gedaan. Een spel dat het altijd goed doet bij de welpen.

De welpen merken op dat het soms erg rustig is met de hoeveelheid jongens en meiden met de opkomsten. Er is een beloning voor elke welp die ervoor zorgt dat een vriendje of vriendinnetje lid wordt van onze groep, waarmee we hopen dat er meer vriendjes en vriendinnetjes bij de opkomsten komen. We hebben het programma voorbereid op de komst: Komende weken staan vol leuke activiteiten, want we hebben een sportmiddag met de Bandarloghorde, het groepsjubileum en een weekend binnenkort!

Wij hebben er zin in!
De Bagheeraleiding



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Klussen met Kijkers (Scouts)

Zoals de koptekst al doet vermoeden hebben de scouts een hele hoop geklust de afgelopen maand. De grootste uitdaging was nog wel het "sjoelen om een hoekje" goed in elkaar te zetten. Gelukkig hebben we een hele handige plusscout bereid gevonden om ons te assisteren en daar waar nodig de scouts van tips te voorzien. De "slingerbaan" heeft vooral voor een hoop lol gezorgd. De scouts mogen zichzelf echt weer een schouderklopje geven want het eindresultaat was weer verbluffend!

Tijdens het klussen hebben we tevens een aantal opkomsten een kijker gehad, Martijn, die zo enthousiast meedeed dat het net was of hij al jaren bij de scouts meedraaide. We hopen natuurlijk dat al dat getimmer en geschilder geen verkeerde indruk heeft achtergelaten, want de komende periode staan er natuurlijk weer een hoop andere spannende opkomsten op de planning.



Na meerdere weken in de verflucht te hebben gehangen werd het weer eens tijd voor wat frisse lucht. De scouts kwamen allemaal gezellig op de fiets naar het groepshuis omdat er een fietstocht was uitgezet. De tocht bestond uit een aantal "oude bekende" technieken.

Echter... voor een van de scouts, die eigenlijk bij de explorers thuishoort maar niet weg wil bij de scouts, stond er een techniek op de planning die een stuk lastiger is. "De driepuntspeiling" (Een kaart, kompas, kaarthoekmeter, potlood en een liniaal brengen je naar een punt waar je naar toe moet).

De tocht ging dwars door Den Haag richting Kijkduin en weer terug naar Scheveningen met verschillende opdrachten om punten te verdienen. Genoeg frisse lucht voor de scouts? Of beter gezegd: "te veel frisse lucht voor de scouts". Want zoals een echte scout van St.Joris betaamt, kwamen ook dit keer een aantal van de scouts weer veel te laat op het groepshuis terug waardoor de opkomst bijna een half uur uitliep.

Wanneer je nieuwsgierig bent geworden naar wat er allemaal nog in de planning staat: Kom gerust een keertje kijken naar wat er allemaal voor leuke dingen bij de scouts gebeuren.

Groeten,
De scoutsleiding.



www.sintjorisgroep5.nl