

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5

Nummer 9 ~ november 2011



Sint Jorisgroep 5 bestaat 85 jaar en dat is gevierd !

Zaterdag 29 oktober was het dan zover: onze groep vierde haar 85-jarig bestaan!

Dat deden we samen met de jeugdleden, leiding en bestuur van onze groep. Om 13.00 uur kwamen de Welpen en Scouts op het groepshuis aan.

Na de opening van de dag kregen de kinderen de uitleg om met behulp van een GPS op zoek te gaan naar 5 posten ergens in Scheveningen.

In groepjes werden de kinderen op pad gestuurd om de posten te gaan zoeken. Ook onze jongste jeugdleden, de Bevers, gingen om 14.00 uur op zoek!

Onderweg kwamen de groepjes langs 4 posten waar zij verschillende opdrachten moesten doen.

Zo konden we in het Westbroekpark met behulp van Aquaballen (een bal vol met lucht) over het water lopen, en speelden we bij de Albert Heijn in de Amsterdamsestraat het spel Ratten en Raven.

Bij de verdere posten moesten de groepjes bij het zwarte pad een balspel spelen, en kregen ze bij de Watertoren de kans om alle kegels om te gooien met bowlen.



Terug op ons groepshuis stond er een heerlijke BBQ klaar, waar we heerlijk van gesmuld hebben. Met het lekkere eten in ons buiken en een groepsfoto te hebben gemaakt was om 19.00 de dag voorbij.

Na de sluiting en elkaar een goed spoor te hebben gewenst, hebben de kinderen nog een aandenken voor op de blouse gekregen. Het was een hele geslaagde dag!



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Met de Bevers het Bos in!

De laatste maand is een vreemde maand geweest. Een opkomst, jubileum, weer een opkomst en vervolgens geen opkomst vanwege de intocht van Sinterklaas. Waarvan wij hopen dat jullie het hier naar jullie zin hebben gehad.



Op 22 oktober zijn we naar het bos gegaan, het was lekker weer en hoe kun je nu een spoor maken met producten uit het bos? Na deze dag kunnen de bevers dit. Je kunt bijvoorbeeld met 3 takken een pijl maken, hier kun je ook een dunne boom voor gebruiken, dan heb je gewoon een grote pijl! De bevers werden in 2 groepjes verdeeld en moesten voor het andere groepje een spoor maken. Aan het einde (vierkant van stenen, met eentje in het midden) werd in de buurt een vlag verstoppt.



Het bleek best wel moeilijk om een spoor uit te zetten. We zijn hier dan ook best wel even mee bezig geweest. Het volgen ging echter een stuk sneller. De vlaggen waren dan ook gauw gevonden, ook al was het spoor op sommige punten alweer weg?

Op 29 oktober hebben wij samen met alle andere Sint Jorisleden het jubileum gevierd. We gingen een GPS-tocht lopen, we hadden een apparaat en hierop stond een pijl. De pijl wees naar waar we heen moesten. De bevers hebben om de beurt met het apparaat de weg gewezen en dat ging heel goed, zelfs beter dan sommige welpen- en scouts-groepjes. Tijdens de tocht kwamen we langs verschillende activiteiten, bij het Westbroekpark mochten we "lopen op het water". Oftewel je ging in een plastic bal, de bal werd opgeblazen en vervolgens werd de bal in het water gerold. In de bal kon je dan lopen, over het water dus.



Na dit waterplezier kwamen we bij de Gentsestraat waar we Dhak vonden. We moesten hier met stokken een spel doen, dit spel heet ratten en raven. Dit best wel moeilijke spel werd moeiteloos gedaan, en als uw zoon of dochter nu ratten zegt, in plaats van rechts, of raven, als u naar links gaat, dan weet u waar dit door komt.

De laatste post, die de bevers hebben gehad was bij het strand, bij de vissersboot, helaas was de trap weg, dus konden we niet de boot op. Dus zijn we maar op het strand gaan spelen.

De laatste post hebben we helaas niet meer gehaald, want dit was echt te ver weg, en de bevers hadden denk ik al 5 kilometer gelopen, wat al meer was dan verwacht. Dus bevers, goed gedaan!



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Bij het groepshuis teruggekomen stond er een heerlijke maaltijd op ons te wachten, en wat kunnen de bevers eten zeg! Maar gelukkig was er voldoende voor iedereen. Hierna was de jubileumopkomst al weer afgelopen en als herinnering kreeg iedereen een jubileumbadge.

Op **5 november** was het wederom mooi weer, en volgens de berichten de laatste mooie dag. De mogelijk laatste kans voor ons om nog één keer naar buiten te gaan. In het bos hebben we smurfenstratego gedaan. Dit deden we in de buurt van de berenkuil, waar we, toen we daar later gingen kijken, een beer vonden, die al met zijn winterslaap begonnen was.

De bevers moesten proberen om de beer aan te raken, zonder dat deze wakker werd, want anders was de kans dat de beer hun op zou eten. Dit was erg moeilijk want de meeste van onze bevers leken wel olifanten. De beer is dus een paar keer wakker geworden, maar gelukkig was de beer nogal wat slaperig en heeft ons dus niet te pakken gekregen.

De komende maand zullen we een aantal aangepaste opkomsten hebben, informatie hierover volgt nog. Deze zullen natuurlijk in het teken van Sinterklaas en Kerst staan.

Groetjes van Raksha, Dhak, Tim en Kalinigo



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



De Bandarloghorde viert feest!

We hebben met de Bandarloghorde deze maand een heleboel feestjes gevierd.

Op 22 oktober hadden we voor het eerst een gezamenlijke opkomst met de Bagheerahorde. We gingen met z'n allen sporten in het Westbroekpark. We begonnen met slagbal en we zijn er achter gekomen dat de welpen van beide hordes dit heel goed kunnen, het was een spannende strijd om de punten. Daarna hebben we kwartet-estafette gespeeld, dit is een estafette waarbij je met je groepje ervoor moet zorgen dat je door het wisselen van artikelen die op verschillende honken liggen een gelijk viertal van artikelen krijgt.



Dit was nog niet zo makkelijk want sommige groepjes wilden hetzelfde kwartet maken.

Na wat te drinken en een lekker koekje zijn we verder gegaan met een potje voetbal en we sloten de dag af met een stevig partijtje touwtrekken. Dit was nog niet zo gemakkelijk want de welpen zijn namelijk super sterk daardoor moest ook de leiding die ging helpen bij de beide teams het op een gegeven moment opgeven. Omdat iedereen zijn best had gedaan en alle welpen winnaars waren heeft iedereen een mooie gouden medaille gekregen.

Op 29 oktober vierden we met de gehele groep het 85 jarig jubileum. We moesten een GPS-tocht lopen door de buurt en Marala ging met de welpen mee als leiding. Onderweg waren er allemaal posten, zo konden we in het Westbroekpark in een hele grote bal over het water lopen. Bij de Albert Heijn hebben we een spelletje ratten en raven gedaan en op het strand hebben we met de bal het spelletje water en vuur gespeeld. De laatste post was bij de watertoren daar moesten we bowlen. Bij terugkomst op het groepshuis stond er een lekkere BBQ voor ons klaar waar we heerlijk van gesmuld hebben. Na de sluiting kregen we te horen dat de leiding voor ons nog een jubileum naambandje voor ons kreeg en we die op ons uniform mochten dragen.



Het weekend van 5 en 6 november was een heel spannend weekend voor ons allemaal. De welpen en leiding gingen voor het eerst met elkaar een weekend houden en we hadden hierbij hulp van Oehoe, Richard en Plato. Bovendien werden dit weekend 7 van de 9 welpen geïnstalleerd. We begonnen het weekend met een ren je rot quiz.

Na de lunch gingen we met de auto naar de bosjes van Zanen, hier hebben we een levend ganzenbord spel gespeeld. We moesten met de dobbelsteen gooien en dan een bordje zoeken dat hoorde bij het aantal plaatsen dat je gelopen had. De bordjes lagen willekeurig verspreid door een gebied en er stonden allemaal best pittige vragen op, maar ondanks dat wisten de welpen er veel helemaal zelf te beantwoorden.



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Toen we terug kwamen op het groepshuis werden er voor ons heerlijke pannenkoeken gebakken. Na het eten hebben we de Disneyfilm Jungleboek gekeken. Toen de film afgelopen was moesten we onze jassen aantrekken, we gingen namelijk per nest naar het bos om daar nog een heel spannend dierengeluidenspel te gaan spelen. In het bos waren 8 dieren (leiding) verstopt, die we door middel van hun geluid, op moesten sporen.

Zondag hebben we na het ontbijt chocolade koekjes gebakken voor de ouders en opa en oma's want we gingen Anouchka, Sem, Justin (nest oranje) en Servane, Beau en Stefan (nest blauw) installeren.

Nadat iedereen de belofte gedaan had en alle insignes op zijn/haar blouse gespeld had gekregen heet de leiding bekend gemaakt dat er uit de beide nesten nog een Gids en Helper gekozen moet worden. Wie dat gaan worden maakt de leiding binnenkort bekend.

Op 12 november hebben we een levend toto gespeeld. Ieder nest kreeg een formulier met hierop de cryptische omschrijving van de opdrachten die we gingen doen. De nesten moesten voorspellen of zijn als eerste of als tweede het spel zouden winnen. Bij een juiste voorspelling kreeg het nest 2 punten, bij een foutieve 0 punten en bij een gelijk spel 1 punt. De opdrachten waren onder andere een zo snel mogelijk een platte knoop maken met je gehele nest, pictionary en een soort van tikkertje. Aan het einde van de opkomst had nest blauw de meeste punten.

De komende maand hebben we nog veel feestjes te vieren, Sinterklaas is in het land, de kerst komt er weer aan en 26 november gaan we Laura en Adam installeren, want die konden er niet bij zijn tijdens het weekend. En wat er verder gaat gebeuren, we zullen het wel zien.....

YALAH!

Rikki, Chil en Marala



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



Bagheerahorde veel plezier en ook nog op weekend

De sportdag met de Bandarlogorde was in het westbroekpark. Bijna alle welpen waren aanwezig, maar ook veel leiding van de groep en het was heerlijk weer om lekker met zijn allen buiten actief te zijn. We begonnen met slagbal, in 2 teams waarbij ook leiding zit hebben we ontdekt dat we er allemaal best goed in zijn! Het werd een spannende strijd voor de winnaar, het team dat won had in dit spel maar 1 puntje meer dan het andere! Daarna hebben we levend gekwartet, waarbij je moet rennen om spullen met elkaar om te wisselen zodat je 4 dezelfde dingen op je eigen post hebt. Maar natuurlijk zijn er meer teams, dus die kunnen bij jou pikken, voor je kwartet hebt. We hebben ook nog touw getrokken, waarbij iedereen hard moesten vechten voor de winst.



De week na de sportdag vierde de scouting haar verjaardag, 85 jaar al! We hebben een tocht gelopen met een GPS, waarbij we onderweg spannende en leuke spelen mochten doen. We hebben zelfs op het water gelopen in een grote plastic bal. Ook hebben we ratten en raven gespeeld en veel gek gedaan, zoals we bij de bagheerahorde wel vaker doen.

De dag met de groep werd afgesloten met een feestelijke lekkere barbecue en kregen we allemaal een mooie badge voor op onze blouse.

12 november was het eerste weekend van de Bagheerahorde, wat spannend! Na het openen mochten we zelf bedenken wat we wilden gaan eten. Niet alleen zelf bedenken, maar we moesten het ook zelf gaan maken. Na veel discussie gingen we onze eigen pizza's maken. Eerst boodschappen doen, daarna veel snijwerk en dan de pizza's aankleden. Wat een werk, maar wat waren de pizza's lekker!!

Na het eten en het opmaken van de bedden, zijn we het donkere bos in geweest voor een tocht. Onderweg zijn we opdrachten tegen gekomen, allemaal van de Junglebook figuren. Elk figuur heeft een eigen opdracht, sommige makkelijk en anderen moeilijk. Terug bij het groepshuis hebben we nog de film RIO gekeken, niet iedereen heeft het einde van de film gehaald. Vermoeiend hoor zo'n weekend!

Zondagochtend hebben we bedden-opruim-disco gehad. Na het ontbijt en daarna hebben we een lijnenspel gespeeld, waarbij je moet luisteren en rekenen tegelijk. Ook hebben we sportief memory gespeeld, waarbij je een kleur en een voertuig moest onthouden. Dit was erg leuk!

In de middag hebben we in het klein gepioneerd, pionieren is bouwwerken maken met hout. Dat is erg lastig, want je moet eerst bedenken wat je wilt maken maar je moet ook de knopen die we hebben geleerd in het heel klein te leggen. Helaas was het na het mini-pionieren alweer tijd om naar huis te gaan. Het einde van een super leuk weekend.

De komende weken brengt het programma nog veel meer leuks, want we hebben de sint maar ook kerst dat eraan komt!

De Bagheeraleiding



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



De scouts worden geholpen?!

De afgelopen periode was het een gaan en komen van leidinggevenden bij de scouts. Niet omdat de huidige leiding zo vervelend is dat niemand wil blijven, maar omdat een van de scoutsleiding een operatie had ondergaan en daarvan natuurlijk rustig moet kunnen herstellen en een ander niet actief mee kon doen vanwege een rugblessure. Gelukkig hebben we binnen de groep een hoop helpende handjes, die het ook leuk vinden om een keer een spel te verzinnen voor de scouts en dit ook daadwerkelijk uit te voeren.

De eerste gastleiding was Marcel, hij is momenteel actief als beverleiding. De verwachting was natuurlijk dat we wat kinderspelletjes gingen doen of gezellig knippen en plakken, maar Deze keer hadden we het lekker allemaal mis. Deze leiding bleek echt een op en top pyromaan te zijn en dat wilde hij graag over brengen op de scouts.

Na een quiz met allerlei meerkeuze vragen en heel veel weetjes over het opbouwen en aankrijgen van een vuurtje mochten de scouts eindelijk zelf aan de gang. Per persoon moest er een Tipi gemaakt worden die werd gecontroleerd door de leiding. Na ze allemaal gecontroleerd te hebben gaf de leiding per patrouille de opdracht om een draadje door te branden boven een vuurbak door middel van een vuurtje dat eronder aangemaakt moest worden. Het zal je ook niets verbazen dat dit moeilijker blijkt te zijn dan het klinkt. Slechts een patrouille lukte het om op de juiste wijze een vuur te maken en het draadje door te branden.



De week erna hadden we geen gastleiding, maar hadden we heel veel leiding. Het was namelijk de opkomst om het 85-jarig bestaan van de groep onder de aandacht te brengen. Een opkomst voor alle leden van de groep, waardoor een hele gezellige sfeer ontstaat. De kinderen lopen een tocht met behulp van GPS. Onderweg worden er een aantal punten worden aangedaan, waar een opdracht moet worden uitgevoerd of een spel moet worden gespeeld. Bij alle posten wordt een spel gedaan, maar niet iedereen weet alle posten in de geplande tijd te bereiken. Alle scouts hebben de laatste post gemist, terwijl de beide welpengroepen langs alle posten zijn geweest (beetje jammer). Bij terugkomst op het groepshuis was er een lekkere verrassing voorbereid, een aantal mensen hadden een BBQ voorbereid voor iedereen. Na het eten was de dag voorbij en ging een ieder weer zijn eigen weg.



www.sintjorisgroep5.nl

Nieuwsbrief

Scouting Sint Jorisgroep 5



De week na het jubileumfestijn werd de opkomst verzorgd door de tweede gastleiding, Vincent. Hij is momenteel niet actief leiding aan een speltak, maar heeft dit wel jaren lang gedaan. Wat we van deze opkomst moeten verwachten weten we niet zo goed, want bij deze meneer kunnen we echt alle kanten op. Wordt het een survivaltocht? Gaan we pionieren? Houthakken? Verstoppertje spelen? Geen idee wat we gaan doen. Wel is duidelijk dat het iets met een emmer en tennisballen te maken heeft. Oud Hollands emmercricket was 15 jaar geleden een hit bij de verkenners. Gezien het feit dat het al een hele tijd geleden was dat het voor het laatst gespeeld is, was het niet verwonderlijk dat de scouts de tactiek nog niet helemaal door hadden. Pas na het voorbeeld van Marcel en Vincent begrepen de scouts precies wat de bedoeling was en gingen ze er vol voor en werden de punten volop gescoord. Noah kwam zelfs tot een score van 100 in zijn beurt en werd vanwege de krapte in de tijd naar de kant gehaald. Dit spel is zeker een aanrader en word misschien wel weer een rage!

Aangezien de scouts al het hele jaar achter de feiten aanlopen, kunnen we ook best een Haloweenspel spelen halverwege november. Plotten met een thema is helemaal geweldig. Sommigen van de scouts kennen het nog niet, maar zijn al heel snel lekker fanatiek bezig. Van het bouwen van een vestingsmuur om het plotveld heen tot het verstoppertje voor zombie's, al dit soort opdrachten kwamen voorbij in het spel. Ook deze week hebben we weer iemand bereid gevonden die ons heeft ondersteund tijdens de opkomst.



Namens de scouts en de scoutsleiding willen we alle mensen die ons zo goed geholpen hebben nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!
BEDANKT!!!!!!

De scoutsleiding.



www.sintjorisgroep5.nl